

FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU - SUNDSVALL
 c/o Gösta Åström, Tjadervägen 2 B nb
 856 31 SUNDSVALL
 tel 060-12 61 25 (hem) eller 076-770 61 25 (mobil)
 hemsida: www.nejtilleu.se/sundsvall
 e-post: birgitta.rune@telia.com

Org nr 88 92 02-3139
 Pg 402 04 76-0



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

Styrelsens sammansättning	Peter Tjernberg (ordförande) Kerstin Nordqvist (vice ordförande) Gösta Åström (kassör) Rune Ljunggren (sekreterare) Mathias Rex (övrig ledamot) Armi Gustafsson (ersättare) Krister Håkansson (ersättare) Johan Danielsson (ersättare)
Övriga förtroendevalda	Anders Martinsson (revisor) Ingalill Arnfridsson (revisorsersättare) Alf Arnfridsson och Roger Sjöström (valberedning inför årsmötet 2010)
Representation i Riksstyrelsen	Kerstin Nordqvist är ordinarie ledamot och Peter Tjernberg är ersättare i Riksstyrelsen under innevarande kongressperiod, valda på kongressen i Jönköping 19-20 april 2008.
Medlemskonferens och seminarium 14-15 mars i Stockholm	FNEU arrangerade ett seminarium och en medlemskonferens i Stockholm 14-15 mars 2009. Dagen innehöll två offentliga seminarier, det första om "Lavalutredningen" med Martin Virenius (vice ordförande för Svenska Transportarbetarförbundet) och Eva-Britt Svensson och det andra om "en ny folkomröstning på Irland" med Gareth Murphy (aktiv i Peoples's Movement och Siptu) som inledare och Jan-Erik Gustafsson som tolk. Efter dessa avslutades dagen med ett samkväm i Solidaritetsrörelsens Hus på Södermalm. Vid medlemskonferensen diskuterades EU-parlamentsvalet, hållningen mot Sverigedemokraterna och aktiviteter under Sveriges ordförandeskap. Armi Gustafsson, Kerstin Nordqvist, Gösta Åström, Peter Tjernberg och Rune Ljunggren deltog från Sundsvallsavdelningen.
Styrelsemöten	Föreningen har under 2009 haft 10 protokollförda styrelsemöten, 090108, 090129, 090212, 090318, 090422, 090609, 090813, 090915, 091013 och 091118.
Föreningsmöten	Förutom årsmötet 090120 har inte föreningen haft något ytterligare medlemsmöte.
Antal medlemmar	Vid slutet av 2009 hade lokalavdelningen av Folkrörelsen Nej till EU 72 medlemmar, vilket innebär samma antal som året tidigare, och ungefär samma antal medlemmar som 2002.

Torgmöten	Föreningen genomförde två torgmöten under våren, det ena i samband med det offentliga mötet med Jens Holm 19 maj och det andra lördagen strax efteråt 23 maj och ett torgmöte under hösten 26 september. Talare vid dessa har förutom Jens Holm varit Eva Rudström, Rune Ljunggren, Peter Tjernberg och Karin Hasselgren. Kerstin Nordqvist har deltagit vid något tillfälle och bl a delat ut material. Gösta Åström har ansvarat för att högtalare, mikrofon, bord och material funnits på plats.
Föreningens hemsida	Lokalavdelningens hemsida www.nejtilleu.se/sundsvall har regelbundet uppdaterats med hjälp av Berit Wiklund från FNEU Riks. Den innehåller uppgifter om lokalavdelningen, om styrelsen, om insändare, rapporter från aktiviteter avdelningen arrangerat eller deltagit i samt information om kommande verksamhet.
Det offentliga mötet med Anna Hedh i programsalen 090225	Det offentliga mötet med Anna Hedh ägde rum onsdag 25 februari 2009 i Kulturmagasinets programsal. Medarrangörer var NBV – Mittsverige, Västernorrlands Länsnykterhets Förbund, Medelpadskretsen av IOGT/NTO, Socialdemokratiska EU-kritiker, Nätverket Vileda mot droger och Folket i Bild/Kulturfront - Sundsvall. En affisch hade gjorts och skickats ut till medlemmarna och lämnats till bl a Kulturmagasinet för vidare utskick. Affischunderlaget har spridits genom de arrangerande föreningarna. En artikel beskrev Anna Hedhs besök hos företrädare för Transport, eljest skrevs inget om mötet. Två annonser infördes i Dagbladet, pressmeddelanden och affischunderlaget skickades till massmedia. Det offentliga mötet samlade ca 25 personer, Peter Tjernberg inledde mötet och hälsade Anna Hedh välkommen. Hon berättade bl a om hur frågan om alkoholen behandlas inom EU och svarade även på frågor.
Skolbesök i Sundsvalls Gymnasium och GA-skolan 21 och 23 april 2009	Tisdag 21 april och torsdag 23 april besökte Peter Tjernberg Sundsvalls Gymnasium och GA-skolan för att redogöra för FNEU:s syn på EU i allmänhet. I sin inledning talade han om historien bakom Lissabonfördraget, om EU-parlamentets roll, försvarspolitiken, arbetsrätten och Euron. Efter inledningen diskuterades EU ur många olika synvinklar. Frågan om vad som är alternativet till dagens union var uppe till debatt. Det var tydligt att FNEU:s syn på EU, dess fördrag och institutioner, skilde sig markant från den bild som EU-anhängare som tidigare besökt skolorna förmedlat. Skolbesöken var mycket positiva och minst 60 ungdomar fick stifta bekantskap med FNEU. Den fråga som tycktes engagera dem mest var den om EU och regleringen av Internet.
Mötet 28 april i Hudiksvall	Mötet hölls i Vänsterpartiets lokal i Hudiksvall 28 april 2009. Peter Tjernberg redogjorde för läget inför EU-parlamentsvalet och inför det kommande halvåret då Sverige är ordförandeland inom EU. Peters inlägg kompletterades med frågor och synpunkter från de ca 20 övriga närvarande inkl Vänsterpartiets distriktsordförande för Gävleborgs län. De närvarande uppfattade mötet som positivt, tidningar och skrifter spreds. Förutom Peter var Gösta Åström och Rune Ljunggren närvarande från lokalavdelningen i Sundsvall.
Turnén med Eva-Britt Svensson till Kramfors 15 maj 2009	Turnén med Eva-Britt Svensson och hennes partidekreterare startade i Sundsvall 15 maj och gick direkt till Kramfors. Eva-Britt pratade för en klass 18-19-åringar ca en timme om bl a sitt arbete i EU-parlamentet. Efter sin inledning fick hon tillfälle att svara på frågor från några av eleverna. Mittnytt intervjuade sedan henne och två av eleverna. Efter hennes framträdande på Ådalsskolan bar det av till Sandö gymnasieskola. Drygt 80

ungdomar hade samlats i Berwaldhallen för att höra på Eva-Britt och efter hennes berättelse om arbetet i EU-parlamentet svarade hon på ganska många frågor från eleverna. Dagen avslutades med att Eva-Britt deltog i telefonväkteri på 30 minuter tillsammans med en moderat EU-parlamentariker och under ledning av Lotte Nord i Radio Västernorrland. Från lokalavdelningen deltog Gösta Åström och Rune Ljunggren.

Mötena med Jens Holm i Sundsvall 19 maj 2009

Dagen inleddes med att Jens Holm pratade för och med elever på GA-skolan. Jens Holm betonade klimatfrågan och arbetet med denna i Bryssel, Gösta Åström var närvarande från FNEU och Karin Gustafsson och Agneta Strindlund från Klimataktion. Under eftermiddagen fortsatte dagen med ett torgmöte där både Jens Holm och Agneta Strindlund talade, för att avslutas med ett offentligt möte i Kulturmagasinets programsal inför ca 30 personer, varav 13 kvinnor. Peter Tjernberg presenterade mötet varefter Jens Holm i ca en timme berättade om arbetet i EU-parlamentet och hur det fungerade att verka där. Han svarade på ett antal frågor och sålde sin pocketbok "EU inifrån". Det offentliga mötet arrangerades av FNEU och Klimataktion tillsammans med ABF. Besöket av Jens Holm uppmärksammades i viss mån av massmedia.

EU-debatten i Timrå 27 maj

FNEU inbjöds att tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet, Ung Vänster, Socialdemokraterna m fl medverka i en debatt i Centrumhuset i Timrå 27 maj. Det var bara företrädare för de uppräknade organisationerna som deltog. Ett femtontal åhörare hade slutit upp, troligen mest arbetslösa ungdomar. Peter Tjernberg och övriga debattdeltagare höll varsitt inledningsanförande, varefter debatten vidtog. Peter betonade framför allt hur EU-parlamentet fungerar och hur det var uppbyggt. Det var positivt att man inbjudit FNEU till att delta i debatten.

Seminarium 9 september i Kulturmagasinet med Max Andersson

Seminariet med Max Andersson arrangerades onsdag 9 september 2009 i Kulturmagasinets programsal i Sundsvall i samarbete med Folket i Bild/Kulturfront, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan. Max Andersson började kvällen med att visa en filmsekvens, där Margot Wallström intervjuades som EU-kommissionens vice ordförande efter det att resultatet av Irlands första folkomröstning blivit känt. Margot försökte värja sig inför reporterns frågor och försökte få det till att resultatet av folkomröstningen var ett problem för Irlands regering och inte till att Lissabonfördraget fallit. Max Andersson anknöt till detta sätt att förhålla sig till såväl Lissabonfördrag som till övriga fördrag. Röstar folken nej, vilket skett ett antal gånger, måste de rösta på nytt eller helst av allt inte rösta alls. Ett bra exempel på detta var att godkännandeprocessen avbröts efter Hollands och Frankrikes nej i folkomröstningarna 2005, så att inte fler skulle följa efter. Två år senare dök grundlagen upp på nytt, nu i form av ett Lissabonfördrag och den gången fick inte folken i Holland eller Frankrike säga sitt. Enbart på Irland, där grundlagen föreskriver en folkomröstning, fick folket denna möjlighet och röstade med klar majoritet nej.

Max Andersson tog sedan upp frågan att svenska politiker endast i mycket liten omfattning försöker driva egna ståndpunkter i förhållande till EU. Man accepterar i stort sett allt och skyller på EU-beslut. Nej-sidan i Sverige har också varit alltför defensiv efter resultatet av den svenska folkomröstningen om EMU 2003, och man har inte visat vad man står för i tillräcklig utsträckning. Det är i detta sammanhang han tillsammans med socialdemokraten Kalle Holmqvist gett ut studieboken "Imperiet" för att underlätta för dem som inte känner till så mycket om EU att få möjlighet att

sätta sig in i frågorna. Han menade att det behövs och att det inte idag finns någon grundläggande bok om EU. De som finns är skrivna före folkomröstningarna 1994 resp 2003. Max Andersson svarade efter sin inledning även på ett antal frågor från publiken, som bestod av 21 personer. Av dessa var de flesta personer som sedan tidigare var engagerade i EU-frågor samt ett par ungdomar. Max hade tagit med sig ett dussin ex av sin bok "Imperiet", som såldes slut och som han signerade. Max avtackades efteråt av Peter Tjernberg på arrangörernas vägnar och fick även boken "Röster i Medelpad" som tack för sin föreläsning och sitt bidrag till att ge nej-rörelsen inspiration till fortsatt arbete.

Seminarium 28 september i Kulturmagasinet med Sören Wibe

Seminariet med Sören Wibe arrangerades måndag 28 september 2009 i Kulturmagasinet i Sundsvall i samarbete med Folket i Bild/ Kulturfront, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Junilistan och ABF. Sören Wibe inledde kvällen med en fundering om hur länge det kommer att dröja innan svenskarna ska gå till en ny folkomröstning om euron. Han tippade redan 2003 att det skulle ske inom tio år och han lutar åt att så kommer att ske, om det blir en borgerlig valseger 2010. Då kommer Centerpartiet att vid sin partistämman 2011 ompröva sin inställning från 2003 och troligen kommer den nya omröstningen att ske 2013. Röstar folken nej, som i fallet med svenskarna och euron 2003, måste de rösta på nytt eller helst av allt inte rösta alls. Sören trodde för sin del inte att en borgerlig regering skulle våga säga ja till EMU och euron utan en ny folkomröstning. När det gäller den ekonomiska utvecklingen sedan 2003 visar verkligheten att den varit bättre i länderna utanför euron än i de länder som anslutit sig, räntenivån har också varit lägre i dessa. Det visar att ja-förespråkarna inte visste vad de talade om senast. Det som blivit sämre för Sverige är att det blivit dyrare att handla utomlands, när den svenska valutan försvagats. Istället har den svenska arbetslösheten inte varit lika stor som i euroländerna. Sören anser att valutan ska falla, när man går in i en kris. Det är ett sätt att fördela krisens följder demokratiskt istället för att man ska ställa folk utan arbete.

Sören Wibe tror att de svenska politikerna liksom övriga länders politiker har svårt att acceptera att de ska stå utanför delar av EU. De känner sig då utanför gemenskapen eftersom de troligen känner en större samhörighet med övriga EU-politiker än med sina väljare. Det gör att det bildas en politisk klass, vilket innebär att politikerna inte låter sig påverkas av de realiteter EU-systemet för med sig för de europeiska folken. Sören Wibe svarade efter sin inledning även på ett antal frågor från publiken, vilken som mest bestod av 21 personer. Några av frågorna berörde förhållandet att så få ekonomer insett värdet av en egen valuta för Sverige. De har istället en alltför stor tilltro till vikten av att vara ansluten till en stor valuta. Det är anmärkningsvärt inte minst i dessa kristider när främst en valuta som dollarn befinner sig i fritt fall. Sören Wibe avtackades efteråt av Peter Tjernberg på arrangörernas vägnar.

Insändarskrivandet

Lokalavdelningen har under 2009 fått följande insändare publicerade i någon av lokaltidningarna, undertecknade av styrelseledamöter och andra medlemmar: "Lavalutredningen – ett dråpslag mot den svenska modellen", "EU-parlamentariker kan inte rädda arbetsrätten", skriven av Peter Tjernberg och publicerad 090602, "Säg nej till fritt värdeval i hela EU" publicerad i Dagbladet 090616, "EU:s gubbvalde valde en avdankad politiker", skriven av Karin Hasselgren och införd både i Dagbladet 090818 och i Flamman, "Stöd irländarna i sin kamp mot Lissabonfördraget", skriven av

Peter Tjernberg och publicerad i Sundsvalls Tidning 090820. Denna bemöttes av Tobias Schelin från LUF 090821 och på detta svar återkom Peter Tjernberg med insändaren "Så urholkar Lissabonfördraget demokratin" publicerad i ST 090826. Ytterligare tre insändare har skickats till lokalpressen men inte publicerats, nämligen "Femton år av Eurokrati", "Lobbyisterna styr i EU" och "Stockholmsprogrammet = ökat kontrollsamhälle och rasistisk flyktingpolitik". I en krönika i Sundsvalls Tidning (091129) lovordades EU:s nya fördrag och i samma krönika framfördes dessutom förslaget att det är dags att även införa Euron som valuta. Detta bemöttes i en insändare av Peter Tjernberg, vilken infördes några dagar senare.

Slutord

Ja-sidan vann en betryggande seger 2 oktober 2009 då irländarna för andra gången röstade om EU:s förslag till ny grundlag, Lissabonfördraget. Detta visar hur man behandlar folkens ställningstaganden. Röstar man fel får man lov att rösta till dess man röstar rätt. De franska och holländska folken sade nej till EU-grundlagen i folkomröstningar på försommaren 2005. EU:s ledarskap hamnade i kris och tog en s k tankepaus. Inga fler av de planerade folkomröstningarna hölls. Men under det tyska ordförandeskapet 2007 drev Angela Merkel genom hemliga överläggningar med varje enskilt medlemsland igenom att EU-grundlagen, nu under namnet Lissabonfördraget, skulle prövas på nytt. Med alla medel skulle det godkännas i de nationella parlamenten för att undvika att folken skulle rösta fel och kunna sätta sig in i vad fördraget handlar om. Det blev också fallet utom på Irland, där folket hade en grundlagsfäst rättighet till folkomröstning vid maktövertagelser till EU. Chocken blev stor när irländarna röstade nej i juni 2008. Detta nej borde ha inneburit att fördraget fallit. Den ekonomiska krisen drabbade sedan irländarna hårt och under mycket hot pressades de till att rösta en gång till. 3 november kapitulerade slutligen Tjeckiens president Vaclav Klaus för EU-elitens tryck och undertecknade som sista man Lissabonfördraget.

Demokratin i Europa har drabbats av ett kraftigt bakslag efter folkomröstningen på Irland och Lissabonfördragets slutliga godkännande. Det demokratiska underskott inom EU, som även den tyska författningsdomstolen uppmärksammat, har ökat. Medlemmarnas parlament framstår mer än tidigare som allt mer betydelselösa sockenstämmor. Men vi tror inte att folken i Europa accepterar att de berövas sin rösträtt i ett alltmer framväxande totalitärt EU.

Det ligger nu mer än tidigare på oss som är EU-kritiker och EU-motståndare att vi inte låter oss tröttnas ut av EU-elitens maktfullkomlighet, utan visar att vi inte längre accepterar diktaten från Bryssel. För att lyckas med det är det helt avgörande att vi får veta vad som händer i Bryssel och kan se hur besluten påverkar oss i vår vardag. Nästan alla nedskärningar som idag plågar oss har sitt ursprung i den politik som dikteras av EU-organen som EG-domstolen, EU-kommissionen m fl. Och detta betalar vi runt 30 miljarder per år för. Vi har, som man kan se av beskrivningen av lokalavdelningens verksamhet, utifrån våra resurser under år 2009 gjort vad vi kunnat för att sprida kunskap om EU-medlemskapets konsekvenser med tonvikt på att väcka opinion mot Lissabonfördraget. Behovet av att göra detta är verkligen inte mindre framöver, men för att bryta den tystnad som råder i framför allt massmedia måste vi bli fler. Detta gäller såväl lokalt i Sundsvall och övriga Västernorrland som på riksplanet.

Sundsvall 2010-01-04

Peter Tjernberg
ordförande

Kerstin Nordqvist
vice ordförande

Gösta Åström
kassör

Rune Ljunggren
sekreterare

Mathias Rex
övrig ledamot

Armi Gustafsson
ersättare

Krister Håkansson
ersättare

Johan Danielsson
ersättare