

FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU - SUNDSVALL
 c/o Gösta Åström, Tjädervägen 2 B nb
 856 31 SUNDSVALL
 tel 076-770 61 25 (mobil)
 hemsida: www.nejtilleu.se/sundsvall
 e-post: birgitta.rune@telia.com

Org nr 88 92 02-3139
 Pg 402 04 76-0



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

- Styrelsens sammansättning Peter Tjernberg (ordförande)
 Kerstin Nordqvist (vice ordförande)
 Gösta Åström (kassör)
 Rune Ljunggren (sekreterare)
 Jörgen Stafrin (övrig ledamot)
 Mathias Rex (ersättare)
 Armi Gustafsson (ersättare)
- Övriga förtroendevalda Anders Martinsson (revisor)
 Ingalill Arnfridsson (revisorsersättare)
 Alf Arnfridsson och Karin Hasselgren (valberedning inför årsmötet 2012)
 Rune Ljunggren (representant i Nätverket Vileda)
- Representation i Riksstyrelsen Kerstin Nordqvist är ersättare i Riksstyrelsen under innevarande kongressperiod, vald på kongressen i Borås 24-25 april 2010. Styrelsen har sedan delats in i olika ansvarsområden där Kerstin Nordqvist tillsammans med Ingela Mårtensson, Per Hernmar och Ulf Karlström ansvarar för utrikes- och säkerhetsfrågor.
- Medlemskonferens 14-15 maj 2011 hos ABF i Stockholm Medlemskonferensen ägde rum i ABF-huset i Stockholm 14-15 maj 2011. Den inleddes med ett offentligt möte i samarrangemang med ABF på temat "Alliansfrihet eller NATO-medlemskap". Det säkerhetspolitiska utskottet ansvarade för upplägget av seminariet 14 maj. Maj-Britt Theorin, Mikael Nyberg, några representanter för Föreningen Ofog och Ingela Mårtensson svarade för de olika punkterna. Maj-Britt Theorin gav en intressant bakgrund till frågan vart neutraliteten och alliansfriheten tog vägen, Mikael Nyberg berättade om NATO, EU och de dubbla måttstockarna i världspolitiken, Pelle Sundvigsson m fl från Ofog berättade om NATO-övningar i Sverige och Ofogs arbete att hitta information om dessa och även om deras arbete med att störa dessa. Ingela Mårtensson avslutade med att analysera den nya geopolitiska situationen i Norden, inte minst inför det ökade intresset för Arktis från stormakternas sida och att bit för bit få med Sverige som NATO-medlem. Själva medlemskonferensen 15 maj innehöll en uppföljning av lördagens seminarium, som samlade uppemot 60 deltagare.
- Vid själva medlemskonferensen diskuterades Europeiska Rådets förslag att göra ytterligare ändringar i Lissabonfördraget och hur vi kan agera t ex för att påverka att skrivningar om det sociala protokollet tas med. Bemanningsdirektivet och Europluspakten diskuterades också innan den sedvan-

	liga erfarenhetsöverföringen mellan lokalgrupperna gav tips om det framtida arbetet. Peter Tjernberg representerade avdelningen i Sundsvall som delegat. Kerstin Nordqvist deltog som suppleant i Riksstyrelsen. Jörgen Stafrin och Rune Ljunggren deltog som övriga medlemmar från lokalavdelningen.
Styrelsemöten	Föreningen har under 2011 haft 8 protokollförda styrelsemöten, 110102, 110127, 110302, 110407, 110608, 110818, 111006 och 111124.
Föreningsmöten	Förutom årsmötet 110127 har inte föreningen haft något medlemsmöte.
Antal medlemmar	Vid slutet av 2011 hade lokalavdelningen av Folkrörelsen Nej till EU 72 medlemmar, vilket innebär samma antal som året tidigare, och ungefär samma antal medlemmar som 2002.
Torgmötet 8 mars 2011 med Lena Kallenberg	Torgmötet under Internationella Kvinnodagen 8 mars i Sundsvall med Lena Kallenberg, Karin Hasselgren, Kristin Olofsson, Eva Rudström och Karin Gustavsson som talare genomfördes som planerats. Det var en lite gråmulen eftermiddag med ett mindre antal personer som lyssnade. Ung Vänster delade ut ett flygblad, där man propagerade för feministiskt självförsvar. Lena Kallenberg hade dessförinnan berättat om sitt författarskap och sin nya bok "Södermorsor" i biblioteket i Timrå inför 26 personer och gjorde detsamma senare under kvällen i Kulturmagasinets programsal inför ca 60 personer. Arrangörer var FNEU – Sundsvall, Vänsterpartiet och Ung Vänster Sundsvall, Klimataktion Sundsvall och ABF Västernorrland.
Övriga torgmöten	Föreningen genomförde i övrigt ett torgmöte under våren, 21 maj. Jan Jennehag, Peter Tjernberg och Rune Ljunggren talade vid mötet, musik spelades, Gösta Åström ansvarade för högtalaranläggningen, Kerstin Nordqvist lämnade ut broschyrer och tidningar. Det första torgmötet under hösten genomfördes 20 augusti. Eva Rudström, Peter Tjernberg och Rune Ljunggren höll tal, Jörgen Stafrin medverkade och Gösta Åström ansvarade för högtalaranläggningen. Höstens andra torgmöte ägde rum 27 augusti med Jan Jennehag, Eva Rudström och Peter Tjernberg som talare. Eva Rudström, Kerstin Nordqvist och Armi Gustafsson delade ut tidningar och annat material och Gösta Åström ansvarade för högtalaranläggningen. Det tredje torgmötet hölls 24 september med Hans Bergstedt, Rune Ljunggren och Eva Rudström som talare. Jörgen Stafrin ansvarade för musik och Gösta Åström för högtalaranläggningen. Det sista torgmötet under hösten hölls 29 oktober. Rune Ljunggren, Eva Rudström och Peter Tjernberg talade och Eva Rudström delade ut material. Gösta Åström ansvarade för anläggningen. Ganska mycket folk var ute i det sköna höstvädret och intresset var något större än vanligt. Kanske beroende på EU-toppmötet om krisen i Grekland.
Föreningens hemsida	Lokalavdelningens hemsida www.nejtilleu.se/sundsvall har regelbundet uppdaterats med hjälp av Berit Wiklund från FNEU Riks. Den innehåller uppgifter om lokalavdelningen, om styrelsen, om insändare, rapporter från aktiviteter avdelningen arrangerat eller deltagit i, speciellt de insändare avdelningen och även Peter Tjernberg själv skickat i samt information om kommande verksamhet. Karin Hasselgren har fått en artikel om Eva-Britt Svensson införd på FNEU Riks' hemsida.
Seminarium med Jonas Sjöstedt 10 januari 2011	Seminariet med Jonas Sjöstedt hölls måndag 10 januari 2011 inför 54 personer varav 20 kvinnor och 7 ungdomar i Kulturmagasinets programsal i Sundsvall. Jonas berättade om det aktuella läget för euron och hur finanskrisen påverkat situationen för Sverige och övriga länder i EU, inte minst

för de länder som infört euron som valuta. Han diskuterade också hur man från en vänsterståndpunkt ska kunna möta den krisartade situation som råder i världen, inte minst i ekonomier som Greklands, Spaniens, Irlands m fl och förstås även Sveriges. Han svarade sedan på ett stort antal frågor i dessa och även andra ämnen. Seminariet arrangerades av lokalavdelningen av FNEU tillsammans med Vänsterpartiet och ABF. Det annonserades i Dagbladet och med 100-kronorsannons i Dagbladet och ST. Information spreds via de arrangerande föreningarna och via affischering. Ett pressmeddelande hade sänts ut till massmedia, men ledde enbart till att man intresserade sig för om Jonas Sjöstedt skulle ställa upp som partiledare för Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt avtackades av Peter Tjernberg och ca 600 kronor samlades in i anslutning till seminariet.

- Seminarier, offentliga möten Utöver seminariet med Jonas Sjöstedt har inte lokalavdelningen under året genomfört några seminarier eller offentliga möten/debatter utom det program som genomfördes med Lena Kallenberg på Internationella Kvinnodagen 8 mars. Det var tänkt att Eva-Britt Svensson skulle hålla ett seminarium och EU och jämställdheten 27 augusti, men det fick ställas in på grund av att hon insjuknade. Försök har gjorts att få till stånd seminarier med Carl Schlyter om EU och miljön och med Maj-Britt Theorin om EU, neutraliteten och alliansfriheten men dessa har fått skjutas på till 2012.
- Insändarskrivandet Lokalavdelningen har under 2011 fått följande insändare publicerade i någon av lokaltidningarna, undertecknade av styrelseledamöter och andra medlemmar: "Dags för Euroanhängarna att lära av historien" publicerad 110111 i Sundsvalls Tidning samt "Stärkt EU-parlament ett hot mot demokratin" publicerad i ST 110616 och dessutom följande insändare av Peter Tjernberg: "Euron orsakar krisen!" publicerad i ST 110202, "Många lögner om krisen i Grekland" publicerad i Dagbladet 110716 och "EU-moms hotar vård och skola" publicerad i Dagbladet 110912. Ytterligare två insändare, den ena med rubriken "Eurokraterna vägrar se sanningen" av Peter Tjernberg och den andra med rubriken "Dags att kräva undantag från Euron!" har inte publicerats vare sig i ST eller Dagbladet. Den senare var undertecknad av Rune Ljunggren, Armi Gustafsson, Birgitta Johansson, Kerstin Nordqvist, Jörgen Stafrin, Peter Tjernberg och Gösta Åström.
- Euromotståndet starkare än någonsin EU-motståndet i Sverige är fortfarande starkt. I dagens läge har det blivit alltmer uppenbart, inte bara för EU-kritiker och EU-motståndare, att det är tack vare folkets nej i folkomröstningen 2003 som Sverige inte dragits in så djupt i den kris som präglar framför allt euroländerna idag. I takt med att eurokrisen har blivit värre, har också stödet för euron blivit mindre. SCB:s senaste mätning visar att drygt 80% av befolkningen säger nej till euro, ca 10% vill ha den. Det kan jämföras med folkomröstningen 2003, då 56% röstade nej och 42% ja. T o m finansminister Borg skrev i Expressen tidigare i höst att "i det läge vi är nu känns det inte som någon nackdel för Sverige att vi förlorade folkomröstningen om EMU". Enligt SCB är för första gången på länge en majoritet på 52% också för ett utträde ur EU
- Den ekonomiska situationen kräver olika lösningar Den ekonomiska situationen är och kommer att vara olika i Europas länder och det kräver olika lösningar. Eller som journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman skrev i DN 8 augusti "Varje land har tidigare haft det klädesplagg som passar det. Länderna har kunnat sy in och lägga ut det efter behov. T ex devalvera vid kris, eller höja och sänka räntan efter behov. Men när euron infördes skulle alla länder med ens ta på sig samma kläder. Det var bara det att måtten syddes för att passa vissa länder – som Tyskland och

Frankrike. För andra länder, som Grekland, Portugal och Irland, passar kostymen dåligt.” Kajsa Ekis Ekman's liknelse är mitt i prick. De 17 euro-länderna befinner sig i olika ekonomiska utvecklingsnivåer och uppvisar idag stora och växande skillnader i produktivitet och kostnadslägen. Ett tiotal saknar internationell konkurrenskraft, vilket inte minst beror på att euron, till följd av Tysklands låga inflation och exportframgångar, blivit kraftigt övervärderad för de svagare ekonomierna. För att stärka sin konkurrenskraft tvingas krisländerna i dag genomföra en drastisk sänkning av kostnader och löner. Så länge de är inlåsta i samma valutaunion som Tyskland och Frankrike återstår endast en kapplöpning nedåt. En stadig försämring av löner och välfärd. Kombinationen av nya lån och den deflationspolitik som ordinerats gör att ländernas situation ytterligare förvärras. Skuldbördan blir tyngre och tyngre.

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

FNEU arbetade inför folkomröstningen 1994 för att Sverige inte skulle bli medlem i EU. Då varnade vi för att EU kunde utvecklas till ett odemokratiskt Europas Förenta Stater. Nu är vi nästan där. Förutom den beskrivna EMU-krisen har den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken allt eftersom förstärkts och i princip har beslut fattats om att EU ska ha ett gemensamt försvar i framtiden. Medlemsländer som utsätts för väpnat angrepp ska bistås av övriga länder med alla till buds stående militära och andra medel. Dessutom förbinder sig medlemmarna att ställa militära styrkor till EU:s förfogande för interventioner i omvärlden. Flyktingpolitiken har blivit allt mer restriktiv och inhuman. En mur har byggts upp runt EU mot omvärlden, bevakad av Frontex, EU:s gränspolis. Kontrollerna vid EU:s inre gränser har i praktiken försvunnit, vilket har medfört ökad insmuggling av alkohol, tobak och narkotika samt handel med kvinnor.

Urholkad demokrati

Det stora flertalet av de beslut som tidigare fattades i nationella parlament fattas nu i slutna och icke folkvalda organ inom EU. Denna urvattning av demokratin fortsätter med Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009. Dels genom att vetorätten avskaffas på nästan alla områden. Dels ändras röstfördelningen inom EU så att större länder får långt mer att säga till om på de mindre ländernas bekostnad. Lissabonfördraget medför att EU tar stora steg i riktning mot en ekonomisk, politisk och militär supermakt som ska konkurrera med andra supermakter på den globala arenan.

Slutord

Det ligger på oss som är EU-kritiker och EU-motståndare att vi inte låter oss tröttnas ut av EU-elitens maktfullkomlighet, utan visar att vi inte längre accepterar diktaten från Bryssel. För att lyckas med det är det helt avgörande att vi får veta vad som händer i Bryssel och kan se hur besluten påverkar oss i vår vardag. Nästan alla nedskärningar som idag plågar oss har sitt ursprung i den politik som dikteras av EU-organ som EU-domstolen, EU-kommissionen m fl. Och för detta betalar vi runt 30 miljarder per år. För att vi ska kunna fortsätta att bevaka EU-politiken och dess konsekvenser, behövs alltfler medlemmar. Vi måste bli fler, såväl lokalt i Sundsvall och övriga Västernorrland som på riksplanet, för att bryta den tystnad som råder och nu i EMU-krisens dagar motverka att krisen tas till intäkt för att ytterligare försvaga det folkliga inflytandet i EU-länderna

Sundsvall 2012-01-03

Peter Tjernberg
ordförande

Kerstin Nordqvist
vice ordförande

Gösta Åström
kassör

Rune Ljunggren
sekreterare

Jörgen Stafrin
övrig ledamot

Armi Gustafsson
ersättare

Mathias Rex
ersättare